



ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθ. Πρωτ. 110/2021

Ποιμαντορική ἐγκύκλιος γιὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Α.Χ.Ε.Π.Α.

16 Μαΐου 2021

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ιερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἀρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ηγεσίας τῶν 100, τὰ Ήμερήσια καὶ Απογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Αδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἐλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὄλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ιερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν ἀναστάντι Χριστῷ,

Χριστὸς Ἄνέστη!

Ἐκφράζω θερμὰ συγχαρητήρια καὶ πολλὲς εὐχὲς πρὸς ὅλα τὰ ἀξιόλογα καὶ λίαν ἀγαπητὰ μέλη τῆς Ἐλληνοαμερικανικῆς Ἐκπαιδευτικῆς καὶ Προοδευτικῆς Ὀργάνωσης (ΑΧΕΠΑ) ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Κυριακῆς, ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη σὲ αὐτήν. Αὐτὸ τὸ ἔτος 2021, κατὰ τὸ ὄποιο ἔορτάζουμε τὰ διακόσια χρόνια ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἐπανάσταση τοῦ 1821, ἔχει ἴδιαίτερη ἀξία γιὰ τὴν ΑΧΕΠΑ. Η συμβολὴ ὅλων τῶν παραρτημάτων τῆς ΑΧΕΠΑ σὲ ὅλη τὴν Ἀμερικὴ συνεχίζει νὰ εἶναι ἀνεκτίμητη γιὰ τὶς ἐκδηλώσεις ποὺ ὀργανώνονται πρὸς τιμὴ τῶν ἡρώων μας τοῦ 1821. Ἐκ μέρους τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, θὰ ἥθελα νὰ εὐχαριστήσω, χαιρετώντας ἀναστάσιμα ὅλους τοὺς Ἀχέπανς ἐνα πρὸς ἐνα, γιὰ τὴν πίστη, τὴν ἀφοσίωση καὶ τὴν ὑποστήριξή τους σὲ αὐτὸ τὸ ἰστορικὸ ὄρόσημο γιὰ τὴν Ὦμογένεια.



Η έπομενη χρονιά 2022 σηματοδοτεῖ, τόσο γιὰ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴν Ἀμερικῆς, ὅσο καὶ γιὰ τὴν ΑΧΕΠΑ, τὰ 100 χρόνια ἀπὸ τὴν ἵδρυσή τους. Τὸ γεγονὸς ὅτι γιορτάζουμε μαζὶ αὐτὴ τὴν ἐπέτειο, ἀποδεικνύει τὸ πόσο συνδεδεμένοι καὶ συνεργατικοὶ εἴμαστε πραγματικά. Είμαι περήφανος ποὺ ἔξ ἀφορμῆς αὐτῆς τῆς τόσο σημαντικῆς ἐπετείου θὰ συνεργαστοῦμε ἀκόμη μιὰ φορά, τόσο σὲ πανεθνικό, ὅσο καὶ σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο. Κάθε ἐνορίᾳ μας ἐμπλουτίζεται συνεργαζόμενη μὲ τὸ παράρτημα τῆς ΑΧΕΠΑ τῆς περιοχῆς της, καὶ εὔχομαι αὐτὴ τὴν Κυριακὴν νὰ ὀργανωθοῦν ἐκδηλώσεις ποὺ ἐκφράζουν αὐτὴ τὴν ἀμοιβαία ἐμπιστοσύνη, τὴν ἀδελφοσύνη καὶ τὴ φιλία σὲ ὅλες τὶς κοινότητές μας. Εἴμαστε ὅλοι μέλη τοῦ ἐνὸς σώματος τοῦ Χριστοῦ καὶ ὅταν ἔνα μέλος πετυχαίνει, ὅλα τὰ μέλη πετυχαίνουν.

Εύχομαι ό Θεός νὰ εὐλογεῖ πάντοτε τὴν Ἑλληνοαμερικανικὴ Ἐκπαιδευτικὴ καὶ Προοδευτικὴ Ὀργάνωση, τὰ παραρτήματα καὶ τὶς οἰκογένειες τῶν μελῶν της, ἐπιδαψιλεύοντας ὑγεία, πνευματικὴ εὐημερία καὶ ἐπιτυχίες σὲ ὅλες τὶς πρωτοβουλίες τὶς ὅποιες ἀναλαμβάνουν.

Χριστὸς Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Τὸν Αμερικῆς Συγγραφέαν

† ο Αμερικῆς Ἐπιδοφόρος